

Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen
Postadres: postbus 4406
6401 CX Heerlen
Telefoon: 045 - 71 85 20

Postbank: 2307590
Bankrelatie: CLBN Roermond
Rekeningnr. 23.14.01.752

Heerlen, 1 maart 1989



Universiteit voor Theologie en Pastoraat

Aan iedereen die betrokken is bij het voorbereiden van jongerenvieringen,

Deelnemers en organisatoren waren unaniem in hun oordeel over de **Werkdag voor Jongerenliturgie** die de UTP vorig jaar organiseerde: iedereen vond dat deze dag erg zinvol was geweest en dat zoiets eigenlijk ieder jaar georganiseerd zou moeten worden.

Het is daarom met veel genoegen dat wij jullie opnieuw kunnen uitnodigen voor een **Werkdag voor Jongerenliturgie**, en wel op **zaterdag 15 april a.s.**, van 10.30 tot 16.30 uur.

De Werkdag is bedoeld voor leden van jongerenkoren en leden van tekstgroepen die betrokken zijn bij de voorbereiding van jongerenvieringen. De dag is zo opgezet dat beide groepen voldoende aan hun trekken komen.

We hebben ervoor gekozen om de werkdag geheel in het teken te plaatsen van één thema: **heelheid van de schepping**. Hoe kun je dit thema op een goede manier aan de orde stellen in een jongerenviering? Dat zal de algemene vraag zijn waar we tijdens deze Werkdag een antwoord op willen geven.

Bij gelegenheid van deze Werkdag zal de UTP een **themabundel** uitgeven, waarin eigen materiaal van jongeren (teksten, liederen, gebeden, enz.) rondom het thema 'heelheid van de schepping' bijeen is gebracht, en waarin ook enkele achtergrond-artikelen zijn opgenomen over het opzetten van een jongerenviering rond dit thema. Deze themabundel zal gratis ter beschikking worden gesteld aan deelnemers aan de Werkdag.

Nader informatie over het programma en over aanmelding vindt u in de bijgevoegde folder.

Wat ons betreft graag tot ziens op 15 april a.s.!

F. Wolswijk,
adjunkt-sekretaris UTP

P.S.: Graag ontvangen wij **zo spoedig mogelijk** nog jullie tekstboekjes van vieringen rond het thema 'heelheid van de schepping'!
Maak kans op de prijs van 100, 50 of 25 gulden!

Thema: bloemen van geluk moet jezelf pri

~~Ga~~ binnen bij jezelf 1ste Lezing.

Je werkt uren aan het poetsen van je auto
Je hebt alle tijd voor het kiezen van je kleding
Je wordt niet zenuwachtig onder de droger,
omwille van je kapsel.

Waarom besteed je zo weinig tijd
aan de "verzorging" van je hart?

Als je alleen maar aan de buitenkant leeft,
alleen maar interesse hebt voor je uiterlijke,
je make-up, je goede naam,

dan hangt je geluk aan de slinger van uiterlijke
wisselvalligheden, dan ben je vandaag gelukkig
en morgen ongelukkig,

vandaag goedgezind
en morgen moedeloos

ga binnen bij jezelf

doe iets aan je "interieur",
aan het interieur van je hart.

Daar leven de gevoelens en verlangens
die je in verwarring brengen of mateloos verblijden

Meditatie.

Als je jong bent, komt al het geluk op je af, je hoeft er niet zelf op uit te gaan.

Je wordt omringd door liefde van je ouders, broers en zusters, eigenlijk door iedereen. Naarmate je ouder wordt, ga je het zelf zoeken, zelf onderwinden en je merkt dat door veel geven en nemen je ook veel terugkrijgt.

En dan komt er zo'n periode van weerstand. Je gaat in jezelf spitten en je merkt dat je geluk ook zelf zult moeten zoeken, al is het vaak moeilijk.

En omdat het vaak zo moeilijk is, is het voor jou al te vaak reden om je depressief te voelen. Maar op een gegeven moment merk je dat het niet altijd zo kan. Er komt een ommekeer in je leven. Je ziet dat je niet de enige bent die het geluk zoekt. Maar dat er nog meer mensen bloemen van geluk proberen te planten. Want van geluk alleen, kun je niet leven. Geluk moet je ook leren zoeken.

ing

ie
lukkig

des



en van geluk moet je zelf planten

neem ieder moment van geluk
bewust te beleven

heb het nooit te druk

om liefde te krijgen of te geven
een simpel woord, een handgebaar

een moment van warmte

ze zijn zo kostbaar

in dit leven zonder kalmte.

Elke seconde zonder zorgen

die je al hebt gehad

al was het ~~van~~ vandaag of komt het mor-
gen.

neemt niemand je ooit weer af.

Hou die momenten vast

zorg dat je er van geniet

want met de liefde als last

ontwijk je veel verdriet

auto
kleding
ger,
zeft,
le,
terlijke
gelukkig
verblijden

Vreugde is je deel als je !!!

openingswoord

Mis: Outdele de wereld, verdien jezelf.

Probeer 't eens!

Draai het lampje in je post aan en kijk dan om je heen.

Misschien outdele je dan een beleefde nieuwe dingen.

Dingen zoals nieuwe vrienden of natuurschoon dat je nooit eerder hebt gezien.

Sta op, veeg de slaap uit je ogen en ga op weg naar de ontdekking.

Je hoeft niet ver te gaan.

Misschien zijn je buizen, ~~waar~~ ^{waar} je nog nooit een woord mee hebt gewisseld, wel de eerste ontdekking.

Probeer 't eens.

Grote kans dat je ook nog een deel van jezelf leert kennen dat je anders nooit hebt gekend.

Simone

korte inleiding maken hiervoor

ontdekt de wereld, haakt jezelf.

Met leven is als een loterij!

Veel mensen menen dat ze een slecht lot
getrokken hebben, en wat nog erger is, ze zijn
overtuigd dat de buurman, die wat meer heeft
vraagt, het goede lot in handen heeft.

En toch, de loten verschillen niet zo heel veel.

De een kan zich wat meer fransjes permitteren
dan de andere, maar dat is ook alles.

Met verschil zit in de wijze van bekijken en
de wijze van denken. En dat hangt van
onszelf af.

Ju heb al heel wat mensen ontmoet,
oneindig verschillend van elkaar. Ju heb
naar hun diepste geheimen gekuistend.

Nooit ben ik een mens tegengekomen die
het "lot", het grote, volmaakte geluklot
getrokken had.

Ze hadden allen ergens iets, dat tegenzet.

De gelovigen noemen dat "lucris". Bij de
onverschilligen en de ongebuigen was het:
"ik heb geen chance". Daar waren mensen
bij die doore lijden en veel misere heen

1202 →

toch blijde, vrolijke mensen waren gebled
Andere gingen onder de druk van
moelijkheden en tegenslagen tegen de vlakte
en werden verbitterd en opstandig.
Ze hadden dikwijls hetzelfde onbegrip
en toch was het resultaat zo heel anders.
Het leven is als een loterij!

~~Waarom is het leven zo onrechtvaardig?~~
~~Waarom is het leven zo onrechtvaardig?~~
~~Waarom is het leven zo onrechtvaardig?~~
Waarom!



[505]

meditatie

Ontdek de wereld, herken je zelf.

Als een klein mensje kom je ter wereld, nog niet wetende wat je te wachten staat.

Je groeit en ontdekt langzamerhand wat deze wereld te bieden heeft.

Je ervaart leuke en minder leuke dingen en je begint een eigen mening te vormen over zaken waarover de mensen praten.

Je ondervindt ook dat niet alles lozegeur en manschijn is.

Vaak kom je in opstand wanneer je het niet eens bent met anderen.

Zo leer je wel eens dingen in jezelf kennen en dat betekent vaak ontzettend veel voor je; want je wil niet altijd met de menigte meelopen.

Je wilt wel eens wat anders, al kun je 't vaak niet tot uitdrukking brengen.

Je hebt een bepaald ideaal in deze wereld dat je nastreeft en dat zou je vaak graag verwezenlijken.

Misschien ^{dat} je te blind staart op dat ideaal, zodat je je eigen wereld met al je vrienden in de steek laat.

Maar ontdek ook deze wereld en herken je-erin.
Een ideaal is best niet alles.

Andrea & Meanny

Slotwoord (voor de zegen)

5. ontdekk de wereld, herken jezelf

Je hebt al eens een tijd
dan ben je echt helemaal afgeleid
Je zit maar wat voor je uit te dromen
en vraagt je af wat er gaat komen
Je hebt wel enkele dingen in je achterhoofd
maar je weet niet of dat wel wat beloofd is
Dat brengt misschien wel zorgen
dus laat je 't weer tot de dag van morgen
maar ~~maak~~ maak je daarover geen zorgen
en laat 't ook niet tot de dag van morgen!
Neem toch dat initiatief
want 't is misschien een geheel nieuw alternatief.
ontdekk die wereld
en herken jezelf daarin
misschien is 't voor jezelf een gewin
Waag die stap
en stop hem niet steeds weer in een grote, dikke map
T te lang hebben van gedachten
Laat handelingen vaak wachten
bus ontdekk die wereld
en herken jezelf

Sjanneke .